

Eereplaats aan tafel voor een... paard

Traditie in Italiaansche stad Siena.

Er bestaat in de Italiaansche stad Siena (kijk maar eens op de kaart; Siena ligt ten Zuiden van Florence) een prachtig volksfeest, dat het „Palio” genoemd wordt. Palio beteekent „vaandel”, of „standaard”, in dit geval. Twee keer per jaar worden op de groote markt voor het oude raadhuis, paardenrennen gehouden, maar het zijn geen gewone rennen. Zeventien dorpen of gemeenten uit de buurt zenden een paar afgevaardigden, een vaandeldrager en een paard; tien paarden worden voor de wedstrijd uitgekozen, maar het typische van het geval is, dat de ruiters, de vaandeldragers en alle deelnemers aan het feest in de schilderachtige kleeren van den ouden tijd gekleed zijn. Ook de paarden zijn opgetuigd met doeken, tinten en bloemen, in de kleuren van het vaandel. Je vergeet op zoo'n dag heelemaal dat we in den modernen tijd leven als je dien stoet verkleede ruiters ziet voorttrekken. Er gaan pages vooraf, herauten, de vaandeldragers, die kunstig met hun vendel zwaaien, en op een groote kar, getrokken door versierde ossen, wordt het vaandel vervoerd dat den overwinnaar ter hand gesteld zal worden.

De heele stad is versierd; er wordt muziek gemaakt en op straat allerlei lekkers verkocht; de groote markt is volgebouwd met tribunes, en alle mededingers, gekleed in kleeren van 1400 of 1600, loopen door elkaar.

Vóór de eigenlijke wedrennen beginnen, gaan de ruiters met de paarden naar de kerk, en op het voorportaal staat de priester en geeft zijn zegen aan de ruiters en paarden, en dan zie je veel paarden die de voorbeenen netjes buigen en ook het hoofd, alsof ze de plechtigheid begripen.

Eindelijk begint de wedstrijd; trompetgeschal weerklinkt; de pages en herauten gaan opzij, en de versierde paarden draven met hun verkleede ruiters drie keer de groote markt om, die opgepropt is met toeschouwers. De menschen roepen de wapens, die op de vaandels zijn afgebeeld: beert! giraf! vooruit, olifant, hoor je, om de ruiters aan te sporen. Familiewapens uit de middeleeuwen zie je afgebeeld, hoewel het „Palio”, zooals we het nu kennen, pas van 1650 plaats vindt.

Als, na de derde ronde, de wedstrijd is afgelopen, wordt de zegevierende ruiter beloond en hij krijgt een geschenk en het eerevendel.

's Avonds worden er groote feestmaaltijden gehouden, waaraan alle deelnemers in hun prachtige costuums aanzitten. En wie denk je, die de eereplaats aan het hoofd van de tafel krijgt? De ruiter, die het eerste aankwam? — Mis! Het p a a r d krijgt de eereplaats; dat is door alle eeuwen heen zoo het gebruik geweest in de Italiaansche stad Siena!